

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De schapenmarkt op de Kaasmarkt

Dit is een van de zeer weinige foto's die gemaakt zijn van de schapenmarkt in Edam. Deze markt werd tweemaal per jaar gehouden en na 1946 bleef er nog maar een najaarslammerenmarkt over. Deze markt werd altijd op de laatste donderdag van november gehouden.

Mijn vader vertelde mij wel eens dat de markt zo groot was dat niet alleen de Kaasmarkt vol stond, maar ook de Prinsenstraat, de Bierkade en het Prins Mauritspad. Af en toe stonden er zelfs nog hokken tot aan het voormalige Heerenlogement aan de Matthijs Tinxgracht!

Het was die dag altijd een drukte van belang en heel goed voor de middenstand. Maar omdat deze markt maar twee maal per jaar werd gehouden, zijn er nooit echte ansichtkaarten van gemaakt. En is dit een foto uit een oude krant.