

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Nieuwehaven

Deze prachtige foto is genomen op de Nieuwehaven, voor het kaaspakhuis De Toekomst van de Gestam in 1909. Met ernaast de oude bakkerij van bakker Jelluma. Deze bakkerij verbrandde op 7 oktober 1937. Ook vroeger gingen de kinderen van de lagere school af en toe een dagje uit. In dit geval met een vrachtschip naar Alkmaar, waar deze een verbinding mee onderhield. Voor deze kinderen was het een wereldreis; varen op een stoomboot en helemaal naar Alkmaar! Vervolgens ging het gezelschap met een stoomtrammetje – de Bello - naar Bergen aan Zee. Zoals te zien is waren de kinderen allemaal in hun mooiste kleren gestoken. De meisjes met een hoedje, de jongens met een pet. In de deur van het kaaspakhuis op de eerste verdieping staat links mijn grootvader Jan op 't Land. Hij was timmerman en repareerde alles in de kaaspakhuisen. Tevens had hij een sigarenzaak op de Beurs, waar nu Jorritsma gevestigd is.