

# Edam van eeuw tot eeuw

## Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



### De Akersteeg

Dit is een bijzondere foto van de oude reizende bioscoop van De Jong, die hier in de Akersteeg een vaste plek kreeg in 1942 omdat men tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer rondtrok langs diverse kermissen. De tent heeft hier zijn dienst gedaan tot 1955. Deze bioscoop werd overal vlak na de oorlog heel druk bezocht omdat men er altijd al na een of twee weken na de première in Amsterdam hier de nieuwste films kreeg te zien!

Het was vooral in het weekeinde een drukte van belang. Er kwamen ook enorm veel Volendamers op af. Ondanks het feit dat er in Volendam een zelfde soort bioscoop stond. Maar daar hield meneer pastoor alles goed in de gaten dat er geen films werden vertoond waar vrouwen met een laag decolleté in waren te zien. Omdat De Jong de eerste reizende bioscoop van Nederland had, kregen ze heel snel de nieuwste films. De ingang van de bioscoop was in de Akersteeg, de laatste zijstraat van de Voorhaven. Later in 1956 werd er van de Rito in de Hoogstraat een bioscoop gemaakt.