

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Bierkade

Deze prachtige sneeuw hut werd in de winter van 1918-1919 gebouwd door de jongens die er voor staan. Links bij de ingang Gerrit bij 't Vuur, de latere oprichter van Oud Edam. Daarnaast Hers Gorter, Niek Bouwes, bekend geworden als oprichter van het Strandbad en later het Bouwes Palace in Zandvoort, en Henk Hesselink. De oudere vrouw naast de jongens is mevrouw Lagrand, de oma van Thea Karregat.

Ik heb vroeger ook wel sneeuw hutten gemaakt, maar zo groot als deze, nee, en dan nog dat leuke torentje er boven op, waar ook nog een jongen zit.

Op de achtergrond de Kaaswaag met rechts nog een oude houten pisbak op de hoek van de Kaasmarkt. Hier werd veel gebruik van gemaakt door klanten van café Oostindië.

Een ieder die voorbij kwam was welkom om even binnen te kijken, hebben de jongens met steentjes op de sneeuw hut geschreven.