

# Edam van eeuw tot eeuw

## Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



## De Baandervesting

Dit is een mooie foto van het pakhuis de Vlijt. Dit gebouw stond links van de vroegere Wallendalbrug op het Marken. Rechts zie je nog een dukdalf van de brug. Zo rond 1900 verplaatste de firma Heijmeijer de productie van jutezakken van Amsterdam naar Edam. Alleen het kantoor bleef nog erg lang in Amsterdam, waar Heijmeijer in 1884 was gestart.

Een van de mensen die heel lang voor dit bedrijf heeft gewerkt, is de onlangs overleden heer Laddrak. Hij maakte 60 jaar vol bij de Heijmeijers, waarvan 40 jaar als directeur.

Hij leefde op als hij de geur van jute rook, net zoals broer Piet, die zelfstandig doorging in Alkmaar met de afdeling jute, toen Heijmeijer de afdeling papier en plastic verkocht aan de DSM te Geleen.

De laatste directeur bij Heijmeijer was de heer Hoogland. Later in de DSM-tijd kwam er iedere twee jaar een nieuwe directeur. DSM verkocht de afdeling papier aan een Fins bedrijf, Walki Sacks genaamd. Daarna kwam het bedrijf in Zweedse handen via Korsnäs. Sinds kort is de fabriek verplaatst naar Hoorn en is het in Russische handen terecht gekomen.