

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Spuistraat

Hier in het begin van de Spuistraat werd deze prachtige erepoort gebouwd ter ere van de honderdjarige Onafhankelijkheidsdag van ons land (1813-1913). Van dit soort poorten werden er in Edam zeker twintig gebouwd door vele buurtverenigingen. Er werd door hele buurten aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn: buurtbewoners poseren dan ook trots voor de poort. De huizen rechts zijn anno 2009 nog steeds hetzelfde, daar is niet veel veranderd, maar links op de hoek stond begin 20e eeuw de antiekwinkel van Beek, te herkennen aan een aantal antieke borden voor het raam. De heer Beek was ook actief als kunstschilder. Hij schilderde zo snel dat hij de kunstwerken liet drogen bij de kachel om ze zo sneller te kunnen verkopen!