

Edam van eeuw tot eeuw



De Gevangenpoortsteeg/Bult

Hier kijk je vanuit de Gevangenpoortsteeg naar de Bult. Met geheel links de melkhandel van Van der Linden en een kijkje op de oude bakkerij van familie Dirks, die later werd overgenomen door bakker de Lange. Precies op de hoek had hij zijn winkel. Deze foto is gemaakt in 1913 tijdens de onafhankelijkheidsfeesten (100 jaar na de val van Napoleon) toen praktisch heel Edam versierd was met groene slingers en poorten. Je kijkt zo

naar de Constabelbrug met in het midden de oude textielwinkel van de familie Imken. Rechts het oude huis waar Dirk Rol eerste woonde met daarnaast het huis van Jan Slegt. Hij stoffeerde stoelen en was ook nog behanger. Dit huis is later gekocht door Dirk Rol en afgebroken waarna hij een nieuw, maar veel kleiner huisje meer naar achteren bouwde, met een tuintje aan de voorkant.