

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt.

Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



Klein Westerbuiten

Een mooie foto van de meelmolen van Banning op het Klein Westerbuiten. Hij staat hier vrij, zonder omliggende huizen die eventueel de wind konden opvangen. Links staan nog verschillende schuren van de Purmerwerf. Toen Banning stopte met malen werd de molen overgenomen door de heer Igis die een meelmalerij had aan de Voorhaven naast de melkfabriek. In 1918 toen ook Igis stopte, was dat de laatste molenaar van Edam en werd de bovenbouw gesloopt en bleef er een pakhuis over. Ook de meelopslagplaats aan de ringvaart werd gesloopt, maar daar heeft men later een gebouw voor in de plaats gezet.