

# Edam van eeuw tot eeuw

## Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



## Oosterglop

Hier een heel mooie foto van het oude Oosterglop, zoals menig Edammer het graag weer terug zou zien, zonder de woonboten die er nu liggen. Ik heb hier zelf ook een woonark gehad, die ik in 1960 heb verkocht. Toen al wist men mij op het gemeentehuis te vertellen dat ze alle woonboten wilden verwijderen. Dat moest ik ook aan de nieuwe kopers vertellen. We leven nu een halve eeuw verder en alles is bij hetzelfde gebleven; alleen mijn ark ligt er niet meer. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als het weer zoals vroeger werd. Of zoals men het nu aan de overkant heeft gemaakt voor oude tjalken en andere historische schepen.