

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Lingerzijde

Dit is een foto van de oude (hoef)smederij van de familie Hesselink aan het begin van de Lingerzijde.

Zoon Henk staat in de deur van de smederij en zijn zuster Alie staat achter het raam van de winkeldeur.

Zoals je in de etalage kan zien verkochten ze allerlei kachels en open haarden en later ook fietsen.

Ik stond hier vroeger veel te kijken wanneer Hesselink bezig was om de paarden van nieuwe hoeven te voorzien. Ik vond het lekker ruiken. Deze smid is nog heel lang doorgegaan met zijn werk tot hij in 1945 een leerling-smid kreeg die gedurende vier jaar het vak volledig onder de knie kreeg en in 1949 de smederij overnam.

Zijn naam is Rinus Okkerman. Hij was een uitstekende vakman en repareerde veel landbouwwerktuigen en was daarnaast een gediplomeerd hoefsmid. Later werkte hij nog jaren als onderhoudsmonteur in de Meermin.