

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Westervesting

Dit is een prachtige foto van het stoomtrammetje dat op het punt staat om te vertrekken naar Amsterdam. Hij staat hier in zijn volle glorie en onder stoom en met twee rijtuigen. Achter de tram de remise met daarnaast nog een goederenwagon. In één uur en tien minuten was je dan bij het Centraal Station in Amsterdam. Deze tramlijn werd geopend in 1880 en ging in die tijd heel wat sneller dan de trekschuit waar mijn grootvader gebruik van maakte. Want die deed er tenminste drie uur over; maar ja, toen had je ook minder haast, rookte je een pijp en zat je in de roef te dammen! Links op de foto nog een paar huizen die rechts van het café Thomas stonden. De regelaar ofwel de stationschef staat naast de tram.