

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's.

Plaatsgenoot

Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt.

Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Achterhaven

Op deze foto genomen voor de oude katholieke school aan de Achterhaven staan nog erg veel kinderen en een paar ouderen, waarvan ik er maar één van naam ken. Dat is de tweede van rechts met een pet op zijn hoofd en een pijp in de mond en zijn handen in de zakken. Dat is Henk Altman, die in mijn tijd met zijn vrouw Trijn in een oud huisje op de Zuidervesting woonde. Naast de boerderij van De Jong. Het huisje werd gesloopt en dokter Reilingh liet er het huidige huis bouwen, waar hij later met zijn vrouw ging 'rentenieren'. Ik heb er alles aan gedaan om achter meer namen te komen, maar helaas!