

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt.

Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Baanstraat

Hier staat het personeel van de touwfabriek die allen in het ketelhuis werkten. De meeste waren stoker, want alle machines in de fabriek liepen op stoom. Verder waren er oliemensen, die er letterlijk voor zorgden dat alles gesmeerd liep; weer anderen zorgden voor de aanvoer van kolen. Uiterst links staat een Volendammer in kostuum. De baas in de machinekamer was de heer Labeur, die ook altijd voor de stoommachine zorgde van de Stoomcarroussel, wanneer die tijdens kermis in Edam stond. Maar toen de touwfabriek in 1934 afbrandde, was dat een ramp voor de gemeenschap, want plotseling waren er een

paar honderd werkelozen bij en dat in crisistijd, terwijl de fabriek later ook nog verhuisde naar Leiderdorp. Er zijn nog verschillende Volendammers en Edammers verhuisd naar Leiderdorp. Het ketelhuis met de schoorsteen was het enige dat gespaard werd met de brand. Hier begon de heer K. Luyt zijn bedrijf in bouwbeslag 'De Nohol' en toen hij zijn bedrijf verplaatste naar Friesland, startte de jeugd hier begin jaren zeventig onder de naam 'Nohol' ontelbaar veel activiteiten