

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



De Kaasmarkt

Dit is een prachtige kaart van de Kaasmarkt. De tweede man rechts is J. de Ruiters, die een bakkerij had links van de Weeshuispoort. Hij staat daar met enkele van zijn zusters. Verder verschillende meisjes uit het weeshuis. Kijk ook eens naar de prachtige kinderwagen. Naast de Kaaswaag het café van Jan Oostindië, met op de achtergrond café de Kaashandel van J. Ouwejan, waar nu Theo van Zanten zijn Glazenierbedrijf runt. Het huis links werd later de woning van de 'weeshuis vader en moeder' Volger. Later kwam hier de Rabobank en nu heeft makelaar Gerro de Boer er zijn kantoor. Ook is de klokgevel nog te zien van de banketbakkerij de Morgenster van mijn vader W.K. Bouwes. Hier ben ik geboren.