

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



Het Damplein

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was het Fort bij Edam bezet met 150 soldaten. Nederland was dan wel neutraal, maar men vertrouwde de Duitsers toch niet.

Deze soldaten hadden ook een muziekkorps en die staat op deze foto voor het stadhuis. Ook werden er veel lid van het Edamse Fanfarekorps en toen in 1918 de oorlog voorbij was, bleven er verschillende in Edam en trouwden ook hier, zoals de heer Crielaard, achteraan, links met trompet, die een boerderij kocht aan de Burgemeester Versteeghsingel. Hij haalde daarbij voor de gemeente ook vuilniszakken op, samen met twee zoons. Ook de heer Burghouts vestigde zich in Edam.

Hij begon in de Kleine Kerkstraat een kleermakerij en nam later ook veel van zijn kinderen in het bedrijf op. Jaren later nam Jan Besseling de winkel over. Tegenwoordig is het pand een woonhuis. Ook soldaat Kouwenhoven begon een zaak op de Schepenmakersdijk, waar hij aardewerk en grammofoonplaten verkocht. De heer Burghouts staat achter de man met de bekkens.