

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



Kermis op de kaasmarkt

Een foto van een deel van de kermis op de Kaasmarkt in 1905. Met rechts de schommelschuitjes en links een prachtige draaimolen. Op de foto probeert mijn tante Marie haar kleine broertje op een paard te tillen van de draaimolen. In die jaren was er altijd een heel grote kermis in Edam. Die duurde ook nog eens zeven dagen! Buiten de Kaasmarkt stonden er kramenen attracties op het Jan van Wallendalplein en de Dam en verder in de Prinsenstraat en langs de Voorhaven tot aan het Oostergalop. Later kreeg ook Volendam een spullenkermis, wat uitgroeide tot de huidige grote kermis in het dorp.