

Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



Mattijs Tinxgracht

Dit is een heel bijzondere foto van het eerste postkantoor van Edam, vlak bij de Grote Kerk. In 1895 werd het nieuwe postkantoor aan het Damplein opgeleverd en verdween hier deze functie.

Dit gebouw werd voorzien van een nieuwe voorgevel. De Teekenschool, die er naast gevestigd was, werd hiermee vergroot. De Teekenschool werd in dezelfde stijl gebouwd als het middenstuk van het gebouw, zoals dat hier te zien is op de foto.

Maar toen de Ambachtschool werd gebouwd (begin jaren dertig), was de Teekenschool overbodig geworden en heeft men hier de nieuwe Muloschool gebouwd. Deze was eerst naast de Speeltoren gevestigd in de vroegere Franse school. De nieuwe Mulo werd begin januari 1940 geopend. Sinds kort is de school omgebouwd tot luxe appartementen met aan de overzijde van de gezamenlijke tuin vier herenhuizen.