

# Edam van eeuw tot eeuw

## Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die teruggrijpt naar de historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een hedendaagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit!

Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



### De Breestraat

In 1908 vierde Edam feest omdat burgemeester Calkoen 25 jaar in functie was in de gemeente Edam. Ik vermoed dat hij geliefd was in de hele gemeente want je kunt wel stellen dat in ieder geval heel Edam versierd was. Onder meer met zo'n 25(!) erepoorten, waarvan dit er een is in de Breestraat.

Aan de rechterkant is de slagerij van Neutenboom, later De Jong, te zien en links zijn vier kleine huisjes dwars op de weg gebouwd.

Deze huisjes waren van de smid annex kolenboer Lau Sombroek.

In het eerste huisje op de hoek van de Batumburgerstraat woonde Ma Sombroek, een tante van Piet Sombroek.

De andere drie huisjes gebruikte Lau voor de opslag van kolen, nadat de huurders de pandjes had verlaten.

Later kocht Theo Visser de huisjes en die gebruikte de zolders voor de opslag van zijn ijzerwaren. Beneden werden ze verhuurd als garage.