

# Edam van eeuw tot eeuw

3 november 2008.

## Een wandeling door Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie, die terug grijpt naar de Historie van Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot Jan Bouwes heeft voor u de mooiste beelden bijeen gezocht en op exact dezelfde plaats een heden daagse foto gemaakt. Wie gedacht had dat er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel mee met Jan Bouwes en geniet van de korte verhaaltjes en het unieke fotomateriaal!



## Gevangenpoortsteeg

Een foto van het begin van de Gevangenpoortsteeg met links het oude café van Jaap Zwerver, bijgenaamd Jaap Stok. Hier heeft hij het overdekte terras nog niet laten maken. Dit café werd in 1958 door Piet Grootendorst gekocht, die er samen met zijn vrouw Nel een oergezellig café van maakte. Hier kwam je als Edammer graag, want met kermis speelde Lucas Keizer en dan was het compleet feest! Het bijzondere aan deze foto is dat er nog een houten pisbak aan het water staat, wat eigenlijk niet zo fris was naast een boenwal...

Aan het huisje waar nu mevrouw Bouwes woont, was toen nog geen aanbouw gemaakt. Ook kun je zien dat het dak zeker een meter hoger is nu. Het hoge pand op de achtergrond, waar Joop van Drunen zijn Schildersatelier had en dat nu een winkel is, was vroeger een leerlooierij, waar allerlei huiden van de laatste vleesresten werden afgeschraapt en even verder aan het water weggegooid. Voor de loslopende honden een feestmaal! Zij waanden zich hier in de Hondenhemel, vandaar de naam van dit hoekje Edam!